

Beste mensen en speciaal voor hen die hier voor het eerst komen:

geweldig dat u de moeite hebt genomen mee te komen om kennis te maken met de Vennepse Katholieke Kerk. Wij heten u dan ook van harte welkom!

U komt in een parochie waar vooral de parochianen tellen.

Waar ruimte is voor iedereen, waar u mag zijn, wie u bent.

Onze gemeenschap wil Jezus Christus volgen en zijn boodschap vormgeven in deze wereld.

Een van de meest opvallende elementen uit die boodschap: in het geloof in Jezus ontstaat een nieuw soort gemeenschap. Die heeft niets te maken met rang, orde, stand, geslacht of ras.

Alle mensen zijn daarin gelijkwaardig op hun reis door het leven. Je bent hier dus welkom

... ..Als u op zoek bent naar een plek om te leren, te zingen, te bidden, er bij te horen

.....als je een zoeker bent, een onderzoeker of een scepticus

..... als je je zorgen maakt over mensen in nood

..... als je ooit de kerk je huis hebt genoemd en je bent al een tijdje niet thuis geweest

... als je je nergens anders thuis voelt. Je bent hier welkom!

Sommige mensen gaan regelmatig naar de kerk, sommigen maar af en toe, sommigen zelden.

Hoe belangrijk is nou eigenlijk het gaan naar de kerk? Zijn er goede redenen dat ik naar de kerk moet gaan?

Ik heb al veel mensen horen zeggen dat ze niet naar de kerk hoeven te gaan om christelijk te zijn.

De kerk zit vol huichelaars en ik kan best alleen een christen zijn. O ja, weet u dat zeker?

Laten we proberen te begrijpen wat de kerk is.

Paulus beschrijft de Kerk als het lichaam van Christus, met Jezus Christus als hoofd van het lichaam.

En de rest van ons zijn delen van dat lichaam.

Sommigen zijn de handen, anderen de voeten, weer anderen de oren, enz.

Als de voet zou zeggen: 'Ik ben geen hand en dus hoor ik niet bij het lichaam', zou dat betekenen dat het niet meer deel uitmaakt van het lichaam?

Als het oor zou zeggen: "Ik ben geen oog en dus hoort ik niet aan het lichaam," zou dat betekenen dat het geen deel uitmaakte van het lichaam?

God heeft alle afzonderlijke delen met een bepaald doel in het lichaam geplaatst.

Dus U bent samen het lichaam van Christus, maar ieder van u is een apart onderdeel daarvan. '

En zo worden we het functionele deel van de handen, de voeten van de Christus in de wereld van zichtbare aanwezigheid, van Christus die heel vaak onzichtbaar is.

Je zou misschien denken, nou en?

Ik kan het lichaam van Christus zijn zonder aan het lichaam te zijn verbonden. O ja?

Kunnen de handen overleven zonder de rest van het lichaam?

Kan de voet overleven zonder de rest van het lichaam, zelfs als het lichaam onvolmaakt zou zijn?

Wij hebben allemaal een plaats nodig om ons thuis te voelen.

We moeten allemaal deel uitmaken van iets dat groter is dan onszelf.

We hebben dit verlangen om familie en gemeenschap te ervaren. Wij zijn voorbestemd voor gemeenschap, we zijn niet geschapen voor isolatie.

We zijn gecreëerd voor een samenleving en we worden geroepen om vol vertrouwen in en met die samenleving te leven.

Isolatie en onafhankelijkheid is in tegenspraak met het christendom.

Elke zondag wanneer we de Eucharistie vieren, vieren we dit als een gemeenschap.

Paulus zei: "Wij zijn weliswaar met velen, maar wij vormen één enkel lichaam."

In de gemeenschap moeten we Christus echt beleven. Liefde is het kenmerk van de christelijke gemeenschap. Zoals Paulus aan de Corinthiërs heeft gezegd:

'Als ik alles wegdoe, maar ik zonder liefde ben, zal het mij niets goed doen' (1 Kor 13: 3).

Jezus zei: "Hierdoor zal iedereen weten dat je mijn discipelen bent, dat je elkaar lief hebt. "(Johannes 13:35). Het spijt me werkelijk als de acties van de kerk of van leden van de kerk in het verleden de reden zijn, of waren, waarom je niet meer naar de kerk komt, hier of elders.

Maar er zullen altijd, net als in de samenleving. onvolmaakte mensen in de kerk zijn die je opzettelijk of niet opzettelijk pijn doen.

We zijn allemaal onvolmaakt en we hebben allemaal in een of andere mate anderen pijn gedaan. God heeft in Genesis duidelijk gemaakt dat we niet geschapen zijn om alleen te zijn.

We kunnen het leven niet alleen leven!

En het is essentieel voor ons dat we deel uitmaken van de lokale kerk.

Wat er ook gebeurde in het verleden, vandaag is een nieuwe kans voor ons allemaal.

Het is een gelegenheid om te luisteren en om God te loven die ons heeft gemaakt.

Dus mijn advies is:

1. Vergeef de mensen die je hebben pijn gedaan.

Het is moeilijk om het maar te laten gaan, wanneer anderen je hebben gekwetst,

maar God roept ons op om altijd van anderen te houden; het maakt niet uit wat er allemaal is gebeurd.

Het is heel makkelijk om de kerk de schuld van alles te geven als u bent gekwetst en teleurgesteld, maar de kerk wordt niet bepaald door de onvolmaakte mensen daarbinnen.

Hij wordt bepaald door het hoofd van de kerk, Jezus.

2. Geef de kerk een tweede kans.

De kerk is de bruid van Christus.

Christus houdt van de kerk! Jezus begon de kerk, Hij steunt de kerk en roept ons op om ook deel van de kerk te zijn. Houden van Jezus betekent ook dat we van zijn kerk houden.

Dat betekent dat we de kerk nog een kans moeten geven.

Ik hoop dat ik je genoeg redenen heb gegeven om ook aanstaande zondag weer naar de kerk te gaan!

De waarheid is, de kerk is niet alleen iets waar je naar toe gaat, nee, het is iets wat je bent.

Als je begrijpt wat het betekent om niet alleen naar de kerk te gaan, maar de kerk zelf te zijn, ontdek je het ware doel van je leven.

Je bent geschapen om lid te zijn van zijn familie, om zijn glorie te vergroten, volwassen te worden naar zijn beeld, een dienaar en een missionaris te zijn van zijn genade.

Wees welkom!

Amen.